

In de loop der jaren heeft de wandeling 'Sporen van een Joods verleden' een behoorlijke verandering ondergaan.

Naast een aantal vaste punten zoals de Matzefabriek Hollandia, de indrukwekkende beeldengroep van Mari Andriessen in het Volkspark en de twee stadsvilla's aan de Tromplaan van architect Karel de Bazel, is er een nieuwe route aan toegevoegd.

Deze gaat verder over de Tromplaan, met de vele stadsvilla's van Joodse fabrikanten, richting binnenstad tot de stadscampus van Saxion met als middelpunt de prachtig gerestaureerde 'Villa Serphos.' voorheen bekend als 'Natuur Historisch Museum'.

Aan de anderen kant, aan de van Galenstraat staat de Hogere Textielschool 'de Maere'. De opening van deze school was op 22 september 1922, voorzitter was de Joodse fabrikant S.N. Menko.

Hier wordt ook het verhaal verteld over de verdwenen textielfabriek 'De Nijverheid' van de familie Van Gelderen en het lang verborgen geheim van deze fabriek.

De wandeling van 12.00 - ±13.15 uur is onder leiding van een gids die ook algemene geschiedenis over de wijk verteld, zoals de 'Enschedesche tram'.

De wandeling begint en eindigt in de synagoge, Prinsestraat 14. De kosten voor deelname zijn € 4,00 p.p. [inclusief koffie/thee na afloop]